

Att paddla med TKK i Bohuslän – ett perspektiv utifrån

Denna sommar skulle jag äntligen paddla min första tur på svenska västkusten. Och slumpen ville att jag stöttade på den trevliga TKK-gänget direkt på min första kväll, och sen igen på tredje kväll. Och då tackade jag gärna ja till att följa med de nästa två dagar eftersom turplanerna passade mig bra också.

Jag tyckte om turuppläget, att paddla i ett lugnt tempo men ändå klara av en hel del kilometer om dagen med ett gäng av vana paddlare. Det blev inkluderande och en riktig njut-tur.

På vattnet var jag nog mest imponerat hur uppstyrd det var med tre ledare, och gruppens förmåga och avstämning att paddla i olika formationer. Också kul att få se hur Arne lär ut navigation, en bra satsning för att deltagarna är involverat och lär sig denna bit av turpaddling också.

Säkerhetsutrustning som flaggstång och VHS syns sällan på de Stockholm vatten jag brukar paddla. Huvudledare Ulf hade alltid bra koll hur alla mår. Det var alltid tydligt kommunikation kring dagens planer. Mycket bra med feedback runda varje kväll.

En vanlig utmaning med att paddla i större grupp är att komma igång utan allt för större förseningar, så jag noterade att de flesta började sin dag i mycket god tid.

Och det sociala umgänget var alltid trevlig, jag speciellt tyckte om de skojiga fotosessions.

Maten är ju alltid ett stort tema ut på tur. Jag är van vid att alla laga mat åt sig själva – det är nog enklast med tanken på olika matvanor och ambitionsnivåer, men ända brukar alla var nyfiken vad det blir för mat när man är ut på grupptur... Men på denna tur var det annorlunda: Det blev krogbesök, eftermiddagsfika med glass till alla, matlagning i lag och buffet (alla lagade mat som delades mellan alla på gruppens sista kväll) - fina idéer för att lyxa till det under lägerlivet. Och vad tyckte jag var bäst? Att träffa så glada människor som njuta en paddeltur tillsammans.

Tack att jag fick följa med!

Lara



Bilder; Chris Thomas Skogli